

# 2x in de voetsporen van



**Jane Austen** Een heerlijke gids voor Jane Austen-fans die door Engeland willen reizen in de voetsporen van de geliefde romanschrijfster. Het boekje leidt naar alle belangrijke plekken uit haar leven en naar locaties van de verfilmingen van Jane's boeken. Er zijn wandelingen, interviews en prachtige foto's in de gids opgenomen. *HET ENGELAND VAN JANE AUSTEN*, KARIN QUINT (DOMINICUS)

**Tsjechov** Michiel Krielaars schreef een weemoedig reisverslag van een tocht door Rusland. Hij keek met de ogen van zijn grote held Anton Tsjechov, die het land en zijn bewoners zo treffend heeft beschreven. Tijdens zijn reis, door Moskou, Sint-Petersburg, Jalta, Vladivostok, sprak de auteur met uiteenlopende mensen over hun geliefde Rusland. *HET BRILLETJE VAN TSJECHOV, REIZEN DOOR RUSLAND*, MICHEL KRIELAARS (ATLAS/CONTACT)